

Barneskader Skolbarn 2010

Förträff hade vi en söndag i maj hos SS Fram, södra Björkö med kanske Sveriges finaste klubbhus? Detta sammanföll med SS Fram:s lyssegling Framnäsdagen och även med deras pubafton. Flera av eskaderdeltagarna (då var vi både småbarns och skolbarnseskader där) kom redan under lördagen. Vi hade en glad kväll och natt ihop med alla Frammare! Det var bra att ha förträff på ett ställe med möjlighet att åka både buss, båt eller bil.

Eskadern samlades på Rörö. Där hade vi bokats lokal i skolan, ifall det skulle regna. Inget regn, men ändå bra med en lokal som startpunkt. Rörö församlingshem hade loppmarknad under dagen, en kul tillställning där många inköp gjordes. En båt köpte bakmaskin, som användes under eskadern! Vi spelade boule i parken bekantade oss med varann,

Vi började med 2 nätter hos föreningen Krokholmen.

<http://www.krokholmen.com/>

Besöket hade bokats i förväg, och vi var välkomna dit som deras gäster. Ingen hamnavgift, men vi valde att ge en frivillig avgift på 100 kr per natt och båt. Vi fick ett mkt fint mottagande, bastun uppvärmd, rundvisning, vi fick låna deras giggar och hade tävling med båtarna.

En mindre brygga finns, där fick vi plats med alla våra 8 båtar, varav en del riktigt stora. Vi hade piratdag för både vuxna o barn, ballongrace i hamnen och allmänt trevligt. Ansvaret för piratdagen var i förväg delegerat till några av eskaderdeltagarna, som hade planerat en kul dag med "femkamp" och skattletning bland annat.



En natt tillbringade vi i Stigfjorden, på Näsholmen, öster om Lyr. Här startade vår Sjövettskola, som hölls 5 dagar med sjövettsregler, vind, väder och knopar. Avslutades med diplomutdelning.



2 nätter låg vi på Stora Kornö. Vi hade bokat in besök hos Friluftsförbundets seglarläger för ungdomar. Vi fick rundvandring på anläggningen, deras ledare ordnade lekar för våra ungar och vi bjöds på fika i trädgården med nybakade kanelbullar!

Där hade vi även eskaderns kanske absoluta höjdpunkt: På dagen vandrade vi genom fårhagar ut till den västra stranden med alla runda stenar, (ett fantastiskt ställe), hade picknick och startade våra båtbyggen av ilandflutet skräp. På kvällen sedan hade vi race med båtbyggena. Dessa båtbyggen genererade en stor aktivitet, inte minst bland de vuxna.....!

På ön råkade även finnas en internationell seglingsdomare, Stellan Nilsson från Ljss, som blev jippot enväldige domare. En minnesvärd dag blev det på Stora Kornö. På västra sidan av hamnen finns en öppen plan med flera bord, där är det bra att samlas många.



Vi låg en natt i Lysekils Norra hamn, där är mkt bra att lägga till många båtar. Hela den nya strandpromenaden är bra för social samvaro, tävlingar och lek. Ett gäng gick och spelade minigolf tillsammans.

Sista natten låg vi på det lilla norra skäret mellan Keö och Björnholmen. Djupt ända intill. Det låg nog 14 båtar på denna lilla ö, det var speciellt.

Slutligen:

Familjen Steiner, som varit på många eskadrar innan, införde hamnvårdar som höll i "landgångsparty" i varje ny hamn. Mkt lyckat, och detta tillsammans med Båtvettsskolan för barn och del vuxna, olika tävlingar med båtar o ballonger, besöken hos föreningar gjorde eskadern till både kul, och till och med lärorik. (Eskaderledarna är ju båda lärare...)

Varje dag bestämde vi en ungefärlig tid för middag, för de som ville ha sällskap under middagen. Det blev grillning varje kväll, de flesta var måna om att äta tillsammans, vi hade ju kul och hjälptes åt. Pauls munkjärn, inköpt på loppmarknaden på Rörö, engagerade många av barnen som lagade munkar varje kväll på grillarna!



SXK:s alla olika flaggor vi hade med oss blev till en rolig grej, vi införde till och med fler flaggor! Flagga Z betyder numera även sjövettskurs. Sjörovarflaggor hade många också, hamnvårdsflaggor, ledarflaggor.....

Hälsningar från Paul, Per-Erik och Anett